



Hartverwarmende IWitness trip naar Malawi

Vijf Ambassadeurs Mens & Maatschappij en Country manager Kristina Johansson reisden van 7 tot en met 12 juni af naar het Afrikaanse Malawi. Hier bezochten ze onder begeleiding van UNICEF Nederland projecten gericht op de bescherming en educatie van kinderen. Ambassadeur Kimm Waterman hield een dagboek bij.

Dag 1: welkom in Malawi

We ontmoeten elkaar rond 8.30 uur op vliegveld Schiphol. Via Nairobi in Kenia vliegen we naar Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. We komen rond 23.30 uur aan op de plaats van bestemming. Wanneer ik erachter kom dat ik het visumformulier niet heb ingevuld, maant de douane me tot kalmte: 'Relax Madame, you're in Malawi now!' Ik merk meteen waarom Malawi 'the warm heart of Africa' wordt genoemd!

Dag 2: sightseeing

Zondag is geen werkdag in Malawi, dus het UNICEF-kantoor is gesloten. De chauffeurs van UNICEF hebben echter hun vrije dag opgeofferd om ons het land te laten zien. We bezoeken Lake Malawi en vragen de chauffeurs de oren van

het hoofd. Met uitzicht op het grootste meer van de wereld bespreken we de komende dagen en bereiden we ons in alle rust voor op een indrukwekkende reis.

Dag 3: kinderen staan voorop

We bezoeken het kantoor van UNICEF in Lilongwe. We worden bijgepraat over de projecten die UNICEF onder haar hoede heeft in Malawi. Er zijn vier pijlers: Gezondheid, Educatie, Bescherming en Participatie van kinderen.

Na dit bliksembezoek reizen we naar de Mchuchu Primary School. Deze Child-Friendly School valt onder de vlag van Schools for Africa en wordt ondersteund door UNICEF. Hoewel er meer dan 900 kinderen op deze school zitten, heerst er rust en orde. Samen met Marlies Davids (IKEA Barendrecht) woon ik een les Aardrijkskunde bij. In de middag rijden we door naar Blantyre, het commerciële centrum van Malawi.

Dag 4: drukke dag

's Ochtends bezoeken we een Early Childhood Development Centre voor weeskinderen onder 6 jaar. Het dagcentrum wordt gerund door vrijwilligers uit de omgeving. In Malawi worden weeskinderen opgevangen door hun familie of de gemeenschap. Er zijn veel weeskinderen in Malawi door het HIV-/aidsprobleem. Ondanks alles staan de kinderen bij het afscheid blij te dansen en te zingen. Zo schattig!

Daarna bezoeken we een Child-Friendly School vlakbij Blan-



tyre, met meer dan 4.000 kinderen en 98 leraren – reken dat maar eens uit! De lokalen zitten vol, maar wel met vrolijke en enthousiaste kinderen. Ze zijn weg van onze camera's, waarop ze zichzelf kunnen zien als we foto's van hen nemen.

We sluiten de dag af bij de lerarenopleiding die wordt ondersteund door UNICEF. Ik ga ervanuit dat deze school centraal in het land ligt, maar na een reis van 40 minuten over zandpaden komen we in the middle of nowhere uit. Waarom is de opleiding hier en niet dichtbij de stad, vraag ik. Het antwoord is simpel, maar logisch: 'Deze leraren gaan lesgeven op Child-Friendly Schools in de armste en meest afgelegen gebieden van Malawi. Ze moeten hierop zo goed mogelijk worden voorbereid.'

De passie waarmee deze jonge leraren in opleiding willen bijdragen aan 'een beter Malawi' raakt me enorm!

Dag 5: resultaat Pluchen Speelgoedactie

Vandaag bezoeken we een Non Child-Friendly School. Hier wordt duidelijk wat een verschil UNICEF kan maken door scholen te ondersteunen. Voor de 1.700 leerlingen zijn er maar 23 leraren en 4 klaslokalen. Lessen vinden vaak buiten plaats. Hierdoor ademen de kinderen veel stof in. Er is geen meubilair, dus de kids zitten de hele dag op de betonvloer. Het is winter in Afrika op dit moment, en ongeveer 15 graden. De vloer is erg koud en de kinderen hebben niet genoeg kleding om zich warm te houden ... Gelukkig staat deze

school op de lijst van UNICEF voor toekomstige projecten. Na de lunch, waarbij we giraffen en zebra's spotten, bezoeken we een jeugdcentrum; de spil van de lokale gemeenschap. Er wordt een sportveld aangelegd, gefinancierd door de IKEA Foundation. We zien nu met eigen ogen wat er met de opbrengst van de Pluchen Speelgoedactie wordt gedaan – heel gaaf!

Dag 6: afscheid

We maken ons op voor een terugreis die 24 uur gaat duren en nemen met pijn in ons hart afscheid van Malawi en haar hartelijke bevolking. We hadden allemaal graag langer willen blijven om te helpen bij de prachtige projecten die UNICEF begeleidt.

We vertrekken om 6.00 uur uit Blantyre en komen pas de volgende dag om 5.30 uur weer aan op Schiphol. Met vijf koffers minder vanwege al het speelgoed dat we gedoneerd hebben en een hart vol verhalen nemen we afscheid van elkaar. Voorlopig. Want er staat nu al een meeting op de planning om te kijken wat we vanuit Nederland voor UNICEF Malawi kunnen betekenen!



Op **Inside**, blog.ikeafoundation.org en de **Yammer-groep** van de Ambassadeurs lees je alles over de IWitness trip.